

## EN LITEN HISTORIK

Visste ni

att Svensk Etiopiska Föreningen bildades den 10 april 1952 vid ett möte på hotell Malmen i Stockholm. Bildandet hade förberetts sedan 1949. Förslag till styrelse följde med kallelsen till mötet den 10 april. Till ordförande föreslogs Generalmajor Viking Tamm. Av protokollet från det konstituerande sammanträdet framgår att "något över hundra personer hade infunnit sig... General Tamm hälsade de närvarande välkomna. Med några ord på franska riktade han sig till madame Hawariat och beklagade att hennes make, Etiopiens chargé d'affaires i Sverige Ato Ghermawech Tekle Hawariat icke var i tillfälle att närvara."

Mötet beslutade enhälligt att föreningen skulle bildas. Viking Tamm valdes till ordförande och Erik Lejonhuvud till vice ordförande. Dessutom valdes åtta ordinarie styrelseledamöter och fem suppleanter. Medlemsavgiften blev 10 kronor med tillägg av 5 kronor för familjemedlemmar. Telegram sändes till Hans Majestät kejsaren av Etiopien. Efter mötet visades filmen "This is Ethiopia". Så kåserade kapten Naucleur om den etiopiska koreabataljonen och kapten G. Almqvist visade färgbilder, som "för de förtjusta åskådarna återupplivade det etiopiska landskapets vildhet och skönhet, blommornas tropiska glöd och de religiösa festernas praktfulla skådespel."

Vid årsmötet 1953 läste Margareta Linnander Björn von Rosens dikt "Regntid." och 1954 kåserade Carl Gustav von Rosen om aktuella förhållanden i Etiopien. De följande åren förekommer redogörelser för bl a de svenska hjälpinstserna. Carl Gustav von Rosen valdes till ordförande 1957. Av verksamhetsberättelserna för 1958/59 och 1959/60 framgår att ett 60 respektive 50 tal personer deltog i julcharteresor till släktingar och vänner i Etiopien.

### Medlemsblad

"Litet av varje för etiopiensvenskar. Ett försök till informationsblad" utgavs 1960. Man talar om att föreningen har 340 medlemmar och sju hedersmedlemmar. Vid årsmötet avgick Carl Gustav von Rosen och ny ordförande blev överste Tage Olihn. Man informerar om att det kommande höstmötet blir på högloftet på Skansen, om förra julresan till Etiopien och talar om att C G von Rosen - som den beredvillige och oräddade man han är - engagerat sig i Kongo. I september besökte ett 40-tal etiopiska studenter, som studerade i Europa, Sverige. Föreningens medlemmar ställde upp med rum, välkomst och avskedssupé och båttur under Stockholms broar med efterföljande dans. Svenska Institutet stod för huvudprogrammet. Föreningen uppvaktar kejsar Haile Selasse med telegram på 64-årsdagen.

Detta första medlemsblad liksom de tre följande är stencilerat. F o m årgång 3, okt. 1962, är tidningen tryckt. Titelsidan till detta nummer har en bild av när kejsaren möter den svenska kronprinsfamiljen vid dess besök i Addis Abeba 1935. Man återger en skildring från 1935 av detta besök. Resan gick med båt till Djibouti och sedan med tåg till Addis. Besöket i och omkring Addis varade en vecka, varefter återresan gick samma väg som framresan. Häftet innehåller bl a också uppgift om antalet svenskar i Etiopien, sammanlagt 489. Största gruppen var missionärerna, 154, 70 militärer och 89 anställda vid flygfältsbygget.

Med årgång 4, april 1963, får tidskriften sitt namn "Tenaestelinj".

Eskil Brännäng